



Scooter € 990,-

In oktober 2016 zijn we begonnen met het werk in één sloppenwijk en één zondagsschool. Inmiddels is het werk uitgebreid en is Prempaul veel aan het reizen. De sloppenwijken liggen ver bij elkaar vandaan. Een scooter zou dit reizen gemakkelijker maken en biedt meer veiligheid. Wilt u ons helpen aan een scooter, zodat Prempaul zijn werk verder kan uitbreiden in de omgeving?

Ik wil de scooter à € 990,- betalen voor Prempaul

Opleiding Prempaul

€ 25,- per maand

Prempaul houdt elke zondag een evangelisatiedienst in het kerkje dat is gebouwd in Kankatapalem. Om beter leiding te kunnen geven aan de gemeente heeft hij zelf meer onderwijs nodig. Daarom volgt hij opnieuw een opleiding aan een Bijbelschool. De kosten voor de opleiding zijn € 25,- per maand. Wilt u ons helpen deze kosten te sponsoren?



Ik wil de opleiding van Prempaul sponsoren à € 25,- per maand



Maaltijd met Kerst en Pasen € 50,- per sloppenwijk

Kerst en Pasen, het zijn in Nederland bekende feestdagen. Dagen waarop we denken aan het wonder dat de Heere Jezus gekomen is als Mens, om voor Zijn volk te lijden en te sterven. Tijdens en rond deze dagen zijn er avonden van scholen, zangavonden en concerten. We komen samen met familie en vrienden, gaan gourmetten, doen spelletjes en zingen met elkaar. Ook in India is het de gewoonte om deze dagen voornamelijk samen door te brengen. Graag bieden wij de mensen in de sloppenwijken de mogelijkheid om deze dagen ook met elkaar te gedenken. We willen dit doen door het organiseren van een maaltijd in de wijken zelf. Een maaltijd biedt de mogelijkheid het evangelie te delen en verstevigt de onderlinge band. Helpt u mee deze maaltijden waar te maken?

Ik wil maaltijd(en) à € 50,- sponsoren



SEPA Machtigingsformulier

Deze machtiging graag inleveren bij een werkgroep lid van de LBF of retourneren naar: Stichting HVC, Dorpsweg 85, 4221 LJ Hoogblokland (NL), www.stichtinghvc.nl

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting HVC om incasso opdrachten te sturen naar een bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven ten gunste van de Living Bread Foundation. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank, incasso ID: NL50ZZZ180844300000.

Uw gegevens:
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoonnummer:
E-mail:

Mijn keuze: O Ik steun graag eenmalig €
O Ik sponsor doorlopend tot wederopzegging € per maand / kwartaal / jaar (doorhalen wat niet van toepassing is)
O Ik sponsor aangekruiste producten uit deze folder eenmalig met een totaalbedrag van: €

IBAN bankrek.: NL
Rekening t.n.v.:

Ondertekening:
Plaats en datum:
Handtekening:

Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

O Graag ontvang ik de nieuwsbrief, die ieder kwartaal via de mail mij wordt toegestuurd, om zo op de hoogte te blijven van de werkzaamheden van de Living Bread Foundation (is uw emailadres bij bovenstaande gegevens correct ingevuld?)

U kunt uw gift ook rechtstreeks overmaken naar:
ABN AMBO IBAN: NL51 ABNA 0561 4551 39 of ING IBAN: NL18 INGB 0003 1340 57
t.n.v.: Stichting Hulp Vervolgde Christenen
o.v.v.: projectnummer 8028 Living Bread - KvK: 18084430
Stichting HVC is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw giften aan onze stichting zijn dus belastingaftrekbaar.



Ik ben dat levende Brood,
dat uit den hemel nedergedaald is;
zo iemand van dit Brood eet,
die zal in der eeuwigheid leven.
En het Brood, dat Ik geven zal,
is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal
voor het leven der wereld.

(Johannes 6:51)



Familie Pulipati-Jacobse



Living Bread

FOUNDATION

www.livingbreadfoundation.nl

Living Bread Foundation werkt samen met Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC).

Levensonderhoud

Familie Pulipati

€ 1.000,- per maand

“Geef ons heden ons dagelijks brood”, mag ons gebed zijn, iedere dag weer. Bij ons is het zo vaak een gewoonte geworden om dit te bidden, maar voor de familie Pulipati is dit gebed echt noodzakelijk. Tot op heden mogen we dankbaar terugzien op Gods voorzienigheid, want ze mogen nog altijd genoeg eten op tafel hebben. Maar de inkomsten zijn laag. Wilt u hen steunen in hun levensonderhoud, zodat ze door kunnen gaan met het werk in India?



Uw bijdrage € per maand



Fruit

voor sloppenwijken

€ 2,- per persoon per maand

De mensen in de sloppenwijken hebben vaak niet genoeg te eten. En als ze wat kunnen kopen, zal dat zeker geen fruit zijn. Ze missen de vele goede vitamines die een mens dagelijks nodig heeft. Door uw gift kunnen wij hen fruit geven tijdens de bijeenkomsten en zo een bijdrage leveren aan een betere gezondheid. Helpt u mee het mogelijk te maken om hen iedere week fruit te geven?

Aantal personen à € 2,- per maand:



Onderhoud kerkgebouw € 100,- per maand

In het dorp Kankatapalem, vlak bij Bapatla, hebben we de bouw van een kerkje kunnen realiseren. Elke zondag wordt er een dienst gehouden en mag Gods Woord open gaan. De gemeente is klein, maar probeert zo veel mogelijk zelf bij te dragen aan de inrichting en het onderhoud van de kerk. Zo worden er soms een stoel of een paar matjes gedoneerd. Ook bij het onderhoud van de kerk is de gemeente betrokken door werkzaamheden die er zijn op zich te nemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan schoonmaken of aan schilderen. Dit is iets wat we blijven stimuleren. Door middel van de wekelijkse collecte draagt de gemeente bij aan de onderhoudskosten. Dit is echter niet toereikend, waarvoor we alsnog uw hulp inroepen.

Uw bijdrage aan het onderhoud per maand €



Schoolpakket € 3,- per pakket

Potlood, puntenslijper, liniaal, gum, pen, schrijfblok

Op de plaatsen die we bezoeken zijn veel kinderen. De ouders van de kinderen die naar school gaan willen we ondersteunen in de kosten. Daarom hebben we schoolpakketten nodig, waarmee we hen kunnen voorzien van een pen, een potlood, een gum, een puntenslijper, een liniaal en een schrijfblok. Door € 3,- te doneren, kunt u weer iemand blij maken met een schoolpakket en hen helpen naar een betere toekomst. Hoeveel mensen maakt u blij?

Ik wil schoolpakket(ten) à € 3,- sponsoren



De Living Bread Foundation is opgericht in oktober 2016 en is werkzaam in de deelstaat Andra Pradesh in India. Prempaul en Alice Pulipati-Jacobse wonen daar met hun dochtertje en werken voor deze stichting. Zij organiseren zondagsscholen en evangelisatiebijeenkomsten in sloppenwijken. Elke week wordt er ook een kerkdienst gehouden waarin Prempaul voorgaat. Daarnaast wordt er praktische hulp verleend. Met uw gift maakt u het mogelijk om dit werk te kunnen blijven doen.

De Living Bread Foundation werkt samen met Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC). Stichting HVC heeft een adviserende functie en zorgt voor de financiële administratie. Adres HVC: Dorpsweg 85, 4221 LJ Hoogblokland (NL), www.stichtinghvc.nl Stichting HVC is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw giften aan onze stichting zijn dus belastingaftrekbaar. RSIN-nummer: 8169.73.738



Zondagsschool

€ 22,50 maandelijks,
per kind dat naar de zondagsschool gaat

Iedere week wordt er op vier verschillende plaatsen zondagsschool gehouden. Daar wordt met de kinderen gezongen, een Bijbelverhaal voorgelezen en met de kinderen een spel gedaan of er wordt gekleurd. Er zijn kinderen die gewend zijn om naar de kerk te gaan, maar de meeste hebben nog nooit uit de Bijbel gehoord. Door de zondagsschool komen zij op hun eigen niveau in aanraking met de Bijbelse boodschap.

Ik wil maand(en) zondagsschool sponsoren



Bijbels, kinderbijbels en zangbundels

€ 5,00 per stuk

Gods Woord verkondigen in India, dat is ons grootste doel. Prempaul mag al veel vertellen over God en Zijn Woord aan de hand van de Bijbel en de kinderbijbel van H. van Dam. Toch hebben wij een diepere wens. Wat zou het mooi zijn als de mensen zelf de Bijbel in handen hebben, erin kunnen lezen en zelf kunnen zoeken naar de schat in de akker. U kunt ons helpen die wens werkelijkheid te laten worden. Voor € 5,00 kunt u iemand in India blij maken met een Bijbel, kinderbijbel of zangbundel.

Ik wil boek(en) à € 5,00 sponsoren



Muziekinstrumenten

€ 65,- per instrument

“Looft Hem met de trommel en de fluit”. Twee van de vele instrumenten die Psalm 150 benoemt om God mee te loven en te prijzen. Tijdens de bijeenkomsten en in de kerkdiensten wordt al veel gezongen, door jong en oud. We willen deze gezangen door de mensen laten begeleiden met instrumenten.

Ik wil instrument(en) sponsoren